

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΗΛΙΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΩΡΩΠΟΥ

ΕΠΙΘΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 210 8027738 e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 18 Δεκεμβρίου 2011
ΕΤΟΣ 4^{ον} ΤΕΥΧΟΣ 184



Ίερό Σαρανταλείτουργο από
15-11-2011 7:30 – 9:30 π.μ.
Στο παρεκλήσιο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν.

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος, ὅτι τὴν Κυριακὴ 18/12/2011 καὶ ὥρα 5 μ.μ. εἰς τὸν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Πεύκης, θά τεθεῖ εἰς προσκύνησιν τεμάχιον Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκά τοῦ Ἱατροῦ καὶ θαυματουργοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας.

Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νὰ περάσουν οἱ Ἱερεῖς ἀπὸ τὸ σπίτι σας γιὰ νὰ ἀγιάσουν μέ τὸν Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων, μπορεῖτε νὰ τὸ δηλώσετε στὸ γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Μήνυμα Χριστουγέννων 2011

Εν όψει των Αγίων ημερών: Χριστουγέννων, Περιτομής του Κυρίου και Θεοφανείων, με δεδομένη την επιβληθείσαν, περιρρέουσα θλιβεράν κατάστασιν εις την χώρα μας, η οποία αντικατοπτρίζεται εις τα πρόσωπα όλων, ιδιαίτερα δε των αδυνάτων και εντονότερα φαίνεται τούτες τις Αγίες Χριστουγεννιάτικες ημέρες, θεωρώ, ότι εις την φάσιν αυτήν έχουμε μίαν θαυμάσιαν ευκαιρίαν, αγαπητοί μου αδελφοί, να προβληματισθούμε και να στοχαστούμε εποικοδομητικά, κατά το «μηδέν κακόν αμιγές καλού».

Κατ' αρχήν καταθέτοντας την προσωπικήν μου άποψιν πιστεύω, ότι όλο το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης από τη βάση του είναι «στημένη παγίδα» με προοπτική και σκοπό να οδηγήσουν πιστάγκωνα δεμένους τους λαούς της γης εις την παγκοσμιοποίησιν, δηλαδή την αιχμαλωσία και την ανθρώπινη ανελευθερία αδιαμαρτύρητα οι ολίγοι, οι ελίτ, του κόσμου τούτου.

Επίσης φρονώ, το παγκοίνως γνωστόν, χωρίς εξαιρέσιν: άπαντα τα κακά, που δοκιμάζουν τους ανθρώπους, οφείλονται εις την ηθελημένην ή αθέλητη σκοπιμότητα του ανθρώπου. Και όσον αφορά εις την παρούσαν κρίσιν, αυτή τελεσιουργείται από ρόλους «μεγάλων» διανοουμένων, δυστυχώς, τεχνοκρατών και οικονομολόγων, όντων μακράν του κατ' αυτάς Σαρκωθέντος Θείου Λόγου και εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν.

Αναμφισβήτητο το σύμπτωμα της αμετανοησίας αυτών των «Μεγάλων», εμφανώς αποκαλύπτουν σειρά νωπών ιστορικών γεγονότων όπως: Το γνωστό σε όλους μας, το οποίον συνέβη τον Απρίλιον του 1986 με την έκρηξη του αντιδραστήρα 4 εις το πυρηνικόν κέντρον του «Τσέρνομπιλ». Τότε χαρακτηριστικά γράφηκε: «Τη νύχτα αυτή αλλάζει η ιστορία της ανθρωπότητας». Τόση μεγάλη καταστροφή προκάλεσε εις το οικολογικό σύστημα, με εκατοντάδες θανάτων ανθρώπινης ζωής.

Το 2010 τόσο εις την κίτρινη θάλασσα της Κίνας, όσον και εις τον κόλπο του Μεξικού των Η.Π.Α. γιγαντιαία πετρελαιοκηλίδα κατέστρεψε 900τ.χιλ. και έκτοτε δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως εκατομμύρια συνανθρώπων μας στους τόπους αυτούς.

Πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2011, παρόμοιο τραγικό συνέβη εις την Φουκουσίμα της Ιαπωνίας με πυρηνικούς αντιδραστήρες, όπου βρήκαν τον θάνατον εκατοντάδες άνθρωποι με ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές.

Και δια να μη παραλείψουμε τη δική μας χώρα, για την κρίσιν που διερχόμεσθε, ασφαλώς κάποιιοι εκ των διαφόρων πολιτικών φέρουν την σοβαράν ευθύνην.

Μετά από όλα αυτά αγαπητοί μου τα ασυγχώρητα εγκλήματα ποιος ανέλαβε την ευθύνη και ποιος εξήτησε δημοσίως συγγνώμη από τους πληγέντες ανθρώπους και για την οικολογική καταστροφή; Οι υπαίτιοι όλων αυτών των κακών ηρκέσθησαν εις το να συνεχίζουν το έργο τους, απειλώντας για νέα ατυχήματα αλλάζοντας συστήματα τεχνολογίας.

Αυτή και μόνον η Αμετανοησία και Αναληθσία των μεγάλων, διατρανώνει την αλήθεια, ότι δεν σκέπτονται και δεν εργάζονται κατά Θεόν, αλλά κατά του Θεού προσβάλλοντες Αυτόν με το να βλάψουν τον άνθρωπο, την κορωνίδα της δημιουργίας «υπέρ ου Χριστός απέθανε». Πρόκειται λοιπόν διά συνεργάτες του άρχοντος του σκότους του κόσμου τούτου δηλ. του Σατανά, καθώς το προείπε ο Σαρκωθείς εν σπηλαίω και εν φάτνη ανακληθείς, Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος μας διά την ημών σωτηρίαν.

Προσοχή λοιπόν αγαπητοί μου να αντισταθούμε εις το πάθος του ατομισμού και της αυτοκοινωνίας, τα οποία μας οδηγούν εις την Αμετανοησίαν, κατά τον Θεϊόν Διδάσκαλόν μας, και ο οποίος την ονόμασε πρώτη και μεγαλύτερη αμαρτία.

Αυτό ας αποτελέσει και το μήνυμα των Χριστουγέννων φέτος για όλους μας, δηλαδή: **Μετάνοια** και **Επιστροφή** εις Εκείνον, ο οποίος απεδείχθη εμπειρικά πλέον, ο τέλειος θεός και αναμφισβήτητα είναι η Οδός, η Ζωή, η Αλήθεια και η Ανάσταση.

Με αυτές τις σκέψεις αγαπητοί μας ενορίτες και φίλοι του Ι. Ναού μας εκ μέσης καρδίας σας ευχόμεσθε να περάσετε όσο γίνεται καλά τις Άγιες ημέρες, το δε Νέο Έτος 2012 καλλίτερο και ευλογημένο παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Σας ασπαζόμεσθε με πολλή αγάπη και εκτίμηση.

Οι Ιερείς, οι Επίτροποι, οι Συνεργάτες και η συντροφιά των νέων της ενορίας του Ι. Ναού μας.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2011**

Άπό 23^η Δεκεμβρίου έως 8^η Ιανουαρίου

Παρασκευή 23^η Δεκεμβρίου (Άγίων Δέκα μαρτύρων Κρήτης)

8:00-1:00. Ίερά Άγρυπνία, Όρθρος Μεγάλες Βασιλικές Ώρες τών Χριστουγέννων καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 24^η Δεκεμβρίου (Άγίας Εύγενίας) (παραμονή)

6:30-7:30 π.μ. Θεία Κοινωνία διά τούς έργαζομένους.

8:00-9:30 π.μ. Θεία Λειτουργία.

5:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Έσπερινός Χριστουγέννων

Κυριακή 25^η Δεκεμβρίου (Η Γέννησις του Χριστού)

5.00 – 8.30 π.μ. Όρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

5:00 μ.μ. Έσπερινός.

Δευτέρα 26^η Δεκεμβρίου (Η Σύναξη τής Θεοτόκου) 7:00 π.μ. Όρθρος

καί Παλαιοχριστιανική Θεία Λειτουργία Άγίου Ιακώβου του

Άδελφοθέου. Θα προεξάρχει ο Άρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Λιέπουρης.

5:00 μ.μ. Έσπερινός.

Τρίτη 27^η Δεκεμβρίου (Άγ Πρωτομάρτυρος καί Αρχιδιακόνου

Στεφάνου). 7:30 – 09:30 π.μ. Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 31^η Δεκεμβρίου (Απόδοσις τής έορτής τών Χριστουγέννων.)

7:30 – 09:30 π.μ Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

5:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Έσπερινός Πρωτοχρονιάς - Άγίου Βασιλείου.

Κυριακή 1^η Ιανουαρίου (Περιτομή Ιησοϋ Χριστοϋ, Άγ. Βασιλείου).

7:00 – 10:30 π.μ. Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία –

Δοξολογία επί τῷ Νέῳ Έτει - Κοπή Βασιλόπιτας.

Τετάρτη 4^η Ιανουαρίου (Σύναξις τών Άγίων 70 Άποστόλων)

6:00 μ.μ. Όρθρος καί Μεγάλες Ώρες Θεοφανείων (**άπόγευμα**)

Πέμπτη 5^η Ιανουαρίου (παραμονή).

7:00 π.μ. Μέγας Πανηγυρικός Έσπερινός Θεοφανείων.

Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου, άκολουθία Άγιασμοϋ. (**πρωΐ**).

Παρασκευή 6^η Ιανουαρίου (Τά Άγια Θεοφάνεια).

6:30 – 10:30 π.μ. Όρθρος – Πανηγυρική Θ. Λειτουργία – άκολουθία Μ.

Άγιασμοϋ.

5:00 Έσπερινός.

Σάββατο 7^η Ιανουαρίου (Σύναξη Ιωάννου Προδρόμου).

7:00 – 10:00 π.μ. Όρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 8^η Ιανουαρίου (Γεωργίου του Χοζεβίτου).

7:00 – 10:00 π.μ. Όρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.