

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΓΙΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
«**ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΓΙΤΑΓΓΕΛΟΙ**»

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.agioiapistoloi.gr e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com

τηλ. 210 8027738

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος θεῶν εὐαρεστῆσάντων ἀπὸ Ἀδάμ ἄχρις Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραίας θεοτόκου· ὁμοίως καὶ τῶν προφῆτῶν καὶ προφητῶν, ἔξαιρέτως δὲ τοῦ προφῆτου Δανιὴλ (560 π.Χ.) καὶ τῶν ἁγίων τριῶν παιδῶν». Τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα μαρτύρων († Γ αἰ.). Τὰ εἰκαίνια τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μετ' αὐτῆς Ἐκκλησίας, ἡτοι τῆς ἁγίας τοῦ θεοῦ Σοφίας ἐν Κωνσταντινουπόλει.

ἔτος 6^ο Τεύχος 277



ΜΗΝΥΜΑ

Χριστουγέννων των εφημερίων του
Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου Πεύκης



ΠΡΟΣ

Τους ενορίτες μας και τους εκλεκτούς φίλους της
Εκκλησίας του Χριστού.

**“ΕΠΙΠΟΘΗΤΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ”**

Καθώς πλησιάζουν οι ἅγιες ἡμέρες των Χριστουγέννων, διακαῆς πόθος ἀγάπης καὶ ἐκτίμησης στο πρόσωπό σας, μας υπαγορεύει νὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας με τὸν γραπτὸν αὐτὸν λόγο μας, προκειμένου νὰ σας μεταφέρουμε τὶς θερμότερες προσωπικὲς μας εὐόρτιες εὐχές καθὼς καὶ των ἐκλεκτῶν εθελοντῶν συνεργατῶν τοῦ ἐνοριακοῦ μας ἔργου. Επιπλέον δε, βιώνοντας περιρρέουσα ζοφερὴ ἀτμόσφαιρα καὶ μάλιστα αὐτὲς τὶς χρονιᾶρες ἡμέρες, λόγω τῆς

οικονομικής κρίσης, θα θέλαμε ταπεινά να διατυπώσουμε τις απόψεις μας στα ερωτήματα: πώς; πότε; και από ποιούς βρεθήκαμε στην κατάντια αυτής της «ηθικής κρίσης»; τι επιβάλλεται να κάνουμε εμείς, ως Χριστιανοί, ώστε να συμβάλλουμε στην επιτυχή αντιμετώπιση της διπλής κρίσης -ηθικής και οικονομικής- με δεδομένη τη θέση της Εκκλησίας ότι αιτία του κακού είναι η βαθιά ηθική κρίση.

Ξεκινάμε, αγαπητοί μας, από το βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς Διαθήκης, πιστεύοντας ότι το περιεχόμενό του θα φωτίσει την σκέψη για ορθές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Εκεί λοιπόν, ο Θεός προβαίνει σε μια απλή σύσταση στους πρωτοπλάστους να μην φάνε καρπό από συγκεκριμένο δέντρο, προφανώς για να αποφύγουν τον αυτοπροσδιορισμό τους. Δεν τους δόθηκε επιτακτική εντολή, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ο Θεός ήταν εξουσιαστής και όχι ο Θεός της αγάπης, ο δε άνθρωπος δεν θα ήταν ελεύθερη προσωπικότητα, αλλά ένα «ρομπότ». Με την παρέμβαση του Διαβόλου, υπό την μορφή όφεως, ο άνθρωπος δεν αποδέχεται την σύσταση αυτή, παρά το γεγονός ότι ο Θεός τους ενημέρωσε λέγοντάς τους: « ἢ δ' ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε». Η παρακοή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποκοπή των πρωτοπλάστων και κατ' επέκταση την απομάκρυνση του ανθρωπίνου γένους από τον Θεό. Επειδή ο Θεός είναι η ζωή - «ἐγώ εἰμι ἡ ζωή», ο Κύριος,- αποκοπτόμενος ο άνθρωπος από την πηγή της ζωής, πορεύεται πλέον με τη φθορά χωρίς ζωή, ως απλή ύπαρξη, όπως τα υπόλοιπα κτιστά όντα. Από αυτή τη στιγμή, αρχίζει για την ανθρωπίνη ύπαρξη, η πρώτη και μοιραία «ηθική κρίση», με πρωτεργάτες τον Διάβολο και τον άνθρωπο.

Ο εύσπλαχνος και πανάγαθος Θεός της αγάπης, λόγω του αφόρητου κακού το οποίο μάστιζε την κορωνίδα της δημιουργίας, δηλαδή τον άνθρωπο, «εξαπέστειλε τον Υιόν Αυτού, ἵνα σώσει τον άνθρωπο», αναπλάσσοντάς τον δια της ενσαρκώσεως Αυτού, στην υπόσταση του Θεανθρώπου, στο πρόσωπο του Θείου Ναζωραίου. Όσοι από τους ανθρώπου, σαν κι εμάς, δέχτηκαν την εν Χριστώ παιδεία, βρίσκονται ως αιώνιοι άγιοι, κατά χάριν Θεού, γιατί επανασυνδέθηκαν με την πηγή της αληθινής και αιώνιας ζωής. Το υπόλοιπο ανθρωπινό γένος, χωρίς καμία σχέση με τον Χριστό, παραμένει στη φθορά και τον θάνατο. Πέρα δε απ' αυτό, το μίσος και το θράσος του Συνεδρίου των Ιουδαίων σταύρωσαν την αθάνατη και αιώνια ζωή, η οποία τελικά τους διέλυσε συντριβοντάς τους σε τρεις μόνο μέρες μετά την θανάτωσή Του, αφήνοντας κενόν τον τάφο Του, με την θριαμβευτική Του ανάσταση και χαρίζοντας την ελπίδα της Ανάστασης στους πιστεύοντες σε Αυτόν.

Διάβολος και άνθρωπος απαξιώνουν την αληθινή ζωή από καταβολής κόσμου μέχρι και σήμερα.

Παρόμοιο σκηνικό στήθηκε από τους ίδιους και τους συνεργάτες τους και στις μέρες μας. Η διαφορά υπάρχει στα προσώπεια, διότι τώρα δεν είναι ο «όφιος», ούτε το Συνέδριο των Εβραίων, αλλά οι μεγαλοτραπεζίτες της εποχής μας με τον Διάβολο, γι' αυτό και η κρίση σήμερα είναι οικονομική. Αυτός «ο άρχων του σκότους του κόσμου τούτου», δηλαδή της οικονομίας και του χρήματος, γνωρίζοντας καλά την παθογένεια και την ψυχοπαθολογία του ανθρώπου, μακριά από τον Θεό να άγεται και να φέρεται από το χρήμα και την ύλη, υποκείμενος στη φθορά και το θάνατο, πριν από χρόνια - θα θυμόμαστε - ότι με τις απλόχερες χρηματικές παροχές, με τις επενδύσεις και τα δάνεια έκαμαν σχεδόν όλους μας νεόπλουτους. Ο δέσμιος της φθοράς πολίτης, χρεώθηκε για παράλογες υπερκαταναλωτικές δαπάνες. Ο ήδη φθαρμένος ηθικά άνθρωπος, δέχεται όλες αυτές τις προσχεδιασμένες παροχές για να φτάσει στα σημερινά θανατηφόρα γεγονότα. Και είναι θανατηφόρα, αφού, με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, οι μεν θα αποφεύγουν τον γάμο και την οικογένεια - που σημαίνει ότι δεν θα έρχονται παιδιά στη ζωή - ενώ η τρίτη ηλικία θα πεθαίνει πιο γρήγορα. Οι ενδιάμεσοι, καταχρεωμένοι με τα “κόκκινα” δάνεια και μη δυνάμενοι να τα εξοφλήσουν θα αποδεκατίζονται με εγκεφαλικά και καρδιολογικά πλήγματα και με αυτοκτονίες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πληθυσμοί, αφού και αυτό είναι στις προοπτικές τους. Όσο για την ελληνική γη θα περιέρχεται σε ξένα χέρια με πλειστηριασμούς, στους οποίους, καθώς αδυνατούν οι Έλληνες να συμμετέχουν, θα λαμβάνουν μέρος μόνο οι ξένοι. Και όλα αυτά, μακροπρόθεσμα, προσχεδιασμένα. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από τα δάνεια και την οικονομική κρίση συντελέστηκε πνευματική απογύμνωση και συρρίκνωση στην χώρα μας, με την αλλαγή της γλώσσας, της εθνικής μας ιστορίας, της πολιτιστικής μας παράδοσης και της θρησκείας, θεμελιώδεις αξίες, που διαφοροποιούν την εθνική μας ταυτότητα, καθώς επίσης με την αλλοίωση της ελληνικής μας καταγωγής με μεικτούς γάμους Ελλήνων και μεταναστών, στο πλαίσιο ενός μεταναστευτικού κύματος ενταγμένου σε ειδικά προγράμματα, προσχεδιασμένα και μακροπρόθεσμα, που έχουν εκπονήσει οι γνωστές-άγνωστες σκοτεινές δυνάμεις.

Το ερώτημα στο οποίο εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Στην μακραίωνη ιστορική πορεία του, ο ελληνικός λαός - από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι πρόσφατα - πέρασε

πολύ χειρότερα και όμως επέζησε. Ταπεινά και πρακτικά φρονούμε, ότι επιβάλλεται έναντι των μνημονιακών μέτρων, που δεν θα έχουν τέλος, να εφαρμόσουμε εμείς δικά μας μέτρα οικονομίας, τόσο σε προσωπική όσο και σε οικογενειακή βάση. Να αποφεύγουμε άσκοπες, μη αναγκαίες, υπερκαταναλωτικές δαπάνες, περιοριζόμενοι, όσο γίνεται, σε ό,τι αφορά μόνο υγειονομική περίθαλψη και ανάγκες διατροφής για την συντήρησή μας. Έτσι, άλλωστε, μας αφηγούνται, ότι πέρασαν οι μεγάλοι σε ηλικία, που ζούν ακόμα, βίωσαν και επέζησαν πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την διάρκειά του και μετά απ' αυτόν. Ένα δεύτερο μέτρο που μας επιβάλλει η παρούσα κατάσταση, όσον αφορά ιδιαίτερα στην ηθική κρίση, είναι το μέτρο επιστροφής στην πηγή της ζωής ώστε να βγούμε όχι μόνο από την οικονομική αλλά και από την ηθική κρίση, που και οι δύο μας παγίδεψαν στην φθορά και στον θάνατο. Λιτότητα, λοιπόν, και επιστροφή στον Χριστό είναι τα δυο μέτρα που θα μας βοηθήσουν στην απεμπλοκή από το κακό. Η ιστορική αλήθεια, άλλωστε, ότι ο Χριστός νίκησε την αμαρτία, τον Διάβολο, τον θάνατο και όλους τους αντιπάλους Του, αυτούς που εκπορεύθηκαν από Ρώμη, από Μεδίνα και από Μόσχα, γιγαντώνουν την ελπίδα και την αυτοπεποίθηση, ότι και τώρα θα κάνει - την ώρα που Εκείνος γνωρίζει - την παρέμβασή Του.

Με αυτές τις σκέψεις μας, αγαπητοί αδελφοί, σας ευχόμαστε ολόψυχα και ολοκάρδια, φιλόχριστα Χριστούγεννα, με σύνεση και αυτοσυγκράτηση να περάσετε τις Άγιες ημέρες ώστε να βιώσουμε όλοι ελπιδοφόρα το επερχόμενο νέο έτος 2014.

Με πατρική αγάπη

Οι πατέρες του ναού

π. Ευστράτιος Φελέκης

π. Ευστράτιος Δελατόλας