



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ



Εβδομαδιαία έκδοση Του Ιερού Ναού Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης
Νικολάου Πλαστήρα και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'
Τηλ. 2108027738 email: agioi.apostoloi@gmail.com

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΙ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017. ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Η εις Ιερουσαλήμ είσοδος Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Ευφυχίου μάρτυρος, Βαδίου ιερομάρτυρος,
Των εν Περσίδι μαρτύρων.
Έτος 10^ο Τεύχος 429

Μελετώντας την Σταύρωση του Χριστού



Πολλές φορές, αγαπητοί μας, συμβαίνει να έχουμε διαβάσει ξανά και ξανά κάτι χωρίς να προσέξουμε λεπτομέρειες του κειμένου, που όμως κρύβουν το κεντρικό νόημα του περιεχομένου. Αυτή την προσέγγιση θα κάνουμε εδώ, σε ευαγγελικές περικοπές, όπου οι ιστορικοί περιγράφουν τα γεγονότα της σταύρωσης του Κυρίου μας. Επειδή δε, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, κατά τις μεγάλες εορτές, όπως Χριστούγεννα και Πάσχα, αντίχριστοι να δημοσιεύουν ποικιλοτρόπως δικά τους ενάντια στη Θεότητα του Ιησού Χριστού, και εν όψει της εορτής του Αγίου Πάσχα, θεωρούμε φρόνιμο, επίκαιρο και απαραίτητο, αγρυπνούντες για την περιφρούρηση της πίστεως των ενοριτών μας, να υπογραμμίσουμε κάποια από τα θαυμαστά γεγονότα, ίσως απαρατήρητα, αλλά ικανά να τροφοδοτήσουν την πίστη καλοπροαίρετων συνανθρώπων μας στην Ανάσταση του Κυρίου, επί της οποίας θεμελιώνεται κάθε λόγος περί

την θεότητά Του: « **Ει Χριστός ούκ εγήγερται ματαία ημών η πίστις, μάταιον και το κήρυγμα**» (Απ. Παύλος). Σε αυτή την προσέγγιση προβαίνουμε, ευθύς αμέσως, των λεπτομερειών περί την Σταύρωση του Θεανθρώπου που αντιμετωπίζουν τις ψευδολογίες των αρνητών της Αναστάσεως του Θείου Ναζωραίου.

Τα Θαυμαστά αυτά γεγονότα, που έγιναν κατά την Σταύρωση του Χριστού μας, με βάση τη Βίβλο, διακρίνονται σε αυτά που « **η φύση στενάζουσα μετείχε των παθών του Κυρίου και σε εκείνα που άνθρωποι “εν αγνοία τους”, ενήργησαν και πράγματι απέβηκαν αποκαλυπτικά της Θεότητας του Ιησού**» (Ματθ.).

Κατά πρώτον, η Σταύρωση έγινε την έκτη ημέρα της εβδομάδας, όπως είναι η Παρασκευή, καθώς και την έκτη ώρα, δηλ. την δωδεκάτη μεσημβρινή. Γνωρίζουμε επίσης, από την Παλαιά Διαθήκη (Γένεσις) ότι ο Λόγος του Θεού δημιούργησε ολόκληρο τον κτιστό κόσμο τις πέντε πρώτες ημέρες και ο Τριαδικός Θεός έπλασε «**Ποιήσωμεν**» τον άνθρωπο την έκτη ημέρα. Είναι άραγε τυχαίο, ότι ο Τριαδικός Θεός έπλασε την έκτη ημέρα τον άνθρωπο και ο Λόγος Του αναπλάσει αυτόν την ίδια ημέρα; Κάτι ανάλογο βλέπουν οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας, ότι και η πτώση των πρωτοπλάστων έγινε την έκτη ώρα, όπως και η θυσία Του, για την επαναφορά του από τον «δεύτερο Αδάμ» την ίδια ώρα.

Στη συνέχεια, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί ότι την δωδεκάτη ώρα (καταμεσήμερο), που σταύρωσαν τον Ιησού «**...σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.**», δηλ. τρεις το απόγευμα. Συνολικά τρεις ώρες «**ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρουψε**». Τι άλλο μπορεί να αποτελεί το σημείο αυτό, παρά μία είδηση σοβαροτάτου γεγονότος και παγκοσμίου ενδιαφέροντος, που όμως καθώς έλειπαν τα ηλεκτρονικά μέσα, το ρόλο τους ανέλαβε μόνη της η φύση; Ταυτόχρονα, αυτό το φαινόμενο συνόδεψε και ισχυρός σεισμός, ώστε σκότος και δόνηση να προκαλέσουν τους Αρεοπαγίτες των Αθηνών, που συνεδρίαζαν την ίδια στιγμή, να διατυπώσουν το γνωστό και εύστοχο: «**Ἡ Θεὸς πάσχει ἢ τὸ πᾶν ἀπώλετο**» και όντως συνέβαινε το πρώτο, καθώς έπασχε ο Θεάνθρωπος. Ποιό ανθρώπινο πρακτορείο οργάνωσε την πληροφόρηση του παγκοσμίου κοινού με σκότος και σεισμό; Την απάντηση αφήνουμε σε σας, αγαπητοί μας. Αλλά και οι πολίτες της Ιερουσαλήμ επληροφορούντο με φοβερὰ σημεῖα την ίδια

ώρα: «...καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσεισθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεώχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς...». Μήπως αὐτὰ τα προκαλοῦσαν ἄνθρωποι;

Ανάλογα θαυμαστά σημεῖα ενεργοῦσε ἡ Θεία δύναμη τοῦ Χριστοῦ καὶ με ἀνθρώπους, ὅπως ὁ Ἰωσήφ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ ὁ Νικόδημος, που ἦταν καὶ οἱ δύο σύνεδροι Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ καὶ κρυφοὶ μαθητὲς τοῦ Θεοῦ διδασκάλου. Αὐτοὶ ἀνέλαβαν τὸν ἐνταφιασμό τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ. Ὁ πρῶτος, διέθεσε τὸν προσωπικό του ἀχρησιμοποίητο τάφο. Με τὴν κίνηση αὐτή, ἐν ἀγνοίᾳ του, ἀπέκλειε τοὺς συκοφάντες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νὰ ἰσχυρισθοῦν, ὅτι πρόκειται γιὰ ἄλλο νεκρό. Ὅσον δε ἀφορᾷ τὸν Νικόδημο, αὐτὸς ἀγόρασε ἑκατὸ λίτρα ἀρωμάτων, που τὸ μίγμα τοὺς ἔδινε δυνατὴ κολλητικὴ οὐσία με τὴν ὁποία ἀλείψαν τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ κατόπιν περιτύλιξαν αὐτὸ με σεντόνι, που τὸ περιέβαλαν με τὸ σουδάριο, ὅπως τύλιγε παλαιότερα ἡ μάνα τὸ μωρὸ τῆς. Ὅταν ἐγίνε γνωστὴ ἡ Ἀνάστασις τοῦ Ναζωραίου οἱ ἀντίχριστοι Ἀρχιερεῖς διέδωσαν ψευδῶς ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε πεθάνει, ἀλλὰ ναρκωμένος ἀνένηψε στὸν τάφο, σηκώθηκε καὶ ἔφυγε· δηλ. μιλοῦσαν γιὰ νεκροφάνεια. Εὐστοχα ὁ Ἱερός Χρυσόστομος παρατηρεῖ: Με ποια χέρια ξετύλιξε τὸν εαυτό του, ἀφοῦ ἦταν κολλημένα καὶ τόσο περιτυλιγμένα; Ἐτερεῖ δε ψευδολογία τῶν ἀντιχρίστων λέγει, μέχρι σήμερα, ὅτι ἔκλεψαν τὸν νεκρὸ οἱ πανούργοι Γαλιλαῖοι καὶ εἶπαν στὸ λαὸ ὅτι Ἀναστήθηκε. Ὁ ἴδιος πατέρας συλλογιζόμενος ἐρωτᾷ:

Τὴ νύχτα τῆς Παρασκευῆς, πρὸς τὸ Σάββατο, τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ βρῖσκεται ἀφύλακτο στὸν τάφο. «...τῇ δὲ ἐπαύριον, ἣτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευὴν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλάτον λέγοντες· κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἐφη αὐτοῖς ὁ Πιλάτος· ἔχετε κουστωδῖαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε...». Ρωτᾷει λοιπὸν ὁ Ἱερός

πατέρας και εμείς μαζί του: Τόσο ανεγκέφαλοι ήταν οι μαθητές και άφησαν τη νύχτα της Παρασκευής και διάλεξαν να κάνουν την πράξη αυτή ημέρα με φυλασσόμενο το μνήμα; Και εάν το επεχείρησαν, με κίνδυνο της ζωής τους, ποιό νόημα είχε να ξετυλίξουν, να ξεκολλήσουν τα νεκροσάβανα και να τα διπλώσουν; διότι βρέθηκαν μόνα τους στον τάφο «εντετυλυγμένα εις έναν τόπον». Το πλέον αναπάντητο ερώτημα είναι: Πώς οι Απόστολοι κήρυξαν στα έθνη την απάτη που είχαν κάνει και έγινε αποδεκτή σε δύσκολο ακροατήριο εθνικών; Βεβαίως την απάντηση δίνει ο Ευαγγελιστής: «**Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες, ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργούντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιούντος, διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων**» (δηλ. θαυμάτων, θεραπείας αρρώστων κ.τ.λ.). Αλλά πώς ένας νεκρός κάπου στη γη θαμμένος ενεργούσε, και μέχρι σήμερα ενεργεί ώστε όλοι οι Άγιοι στο Όνομά Του να θαυματοουργούν;

Αγαπητοί μας, πιστεύω να καταλάβουμε τον δόλο και την υποκρισία των αντιχρίστων κατά της Θεότητας του Ιησού, την οποία και οι διάδοχοί τους μέχρι σήμερα με τη δύναμη και του χρυσού σταυρώνουν πολυποίκιλα τους λαούς της γης, όπως τελευταία ταιπαιπών με οικονομική κρίση, προπαντός τους ορθοδόξους χριστιανούς, (για να εξηγήσουμε την συνεχιζόμενη τυραννική κατάσταση και της πατρίδας μας). Αλλά, ας μη λησμονούμε ότι ο παντοδύναμος Χριστός και Λόγος του Θεού καταδέχτηκε με τόσους ευτελισμούς να τον θανατώσουν και να συντριβούν στη συνέχεια οι ίδιοι μπροστά στον άδειο περίλαμπρο και πανένδοξο τάφο Του, τον οποίον στις ημέρες μας ανακαίνισε και εγκαινίασε αυτόν τον ιστορικό τόπο ο πολιτισμός των ημερών μας μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

Ευχόμενοι, αγαπητοί μας,

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση, που προϋποθέτουν να έχουμε την ταπείνωση του Θεανθρώπου, με συντριβή και μετάνοια, διατελούμε με εκτίμηση και πατρική αγάπη οι αναξίως διακονούντες πατέρες του Ιερού Ναού μας, μετά των εκλεκτών συνεργατών μας._