

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»



Ι.Μ.Κ.Α.Ω.

Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου
Πεύκης



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΗΓΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΕΩΝΟΥ

Εβδομαδιαία έκδοση Του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης

Νικολάου Πλαστήρα και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

**Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ**

Έτος 12^ο Τεύχος 559



Αγαπητοί αδελφοί μας,

Το εβδομαδιαίο φυλλάδιο του Ιερού Ναού μας έχει τη δική του πνευματική σημειολογία και καταρτίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα για την προσωπική σας ψυχωφέλεια. Το σημερινό Χριστουγεννιάτικο φυλλάδιο, όπως θα παρατηρήσετε, το χαρακτηρίζει η εορταστική του επικαιρότητα, με ειδικότερη όμως αναφορά σε μια σειρά από γεγονότα πολύ σημαντικά και με βαθύτατο συμβολισμό, τα οποία συνέβησαν πριν, κατά και μετά την Γέννηση του Κυρίου μας και τα οποία αποτελούν διδακτικότερες και παιδαγωγικότερες επιλογές Του, ψυχικά και πνευματικά επωφελέστερες.

Στην έμπνευση και σύνταξη αυτού του κειμένου με βοήθησε κάποιο σοβαρό συζυγικό περιστατικό, που συνέβη λίγες ημέρες πριν από τα φετινά Χριστούγεννα και μου το ανέφερε, ανωνύμως φυσικά, πνευματικός πατέρας άλλης ενορίας σε σχετική συνομιλία μας. Το παραθέτω παρακάτω, όπως ανωνύμως μου το εμπιστεύτηκε ο σεβαστός και αγαπητός πνευματικός, ως επιλογικό κλείσιμο αυτού

του φυλλαδίου, λόγω της στενής συνάφειάς του με το μήνυμα των Χριστουγέννων, της σημασιολογικής του αξίας και της πνευματικής χρησιμότητάς του.

Αδελφοί μου, τα Χριστούγεννα, αυτή η μεγάλη Μητροπολιτική εορτή, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάζονται και στην Ορθόδοξη Χριστιανική πατρίδα μας, δυστυχώς παραλλαγμένα και νουθευμένα με ξενόφερτες παραδόσεις και βλαπτικά ψυχοπνευματικά έθιμα, τα οποία αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από το βαθύτερο ουσιαστικό και ψυχωφελές νόημα της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου, σκοπός της οποίας είναι η σωτηρία του ανθρώπου, που πάσχει κυρίως από την ανίατη εγωπάθειά του.

Με τις εισαγωγικές αυτές σκέψεις, θα ήθελα να θέσω στην αγάπη του καθενός σας κάποια ερωτήματα που έχουν άμεση σχέση με τη Γέννηση του Θεανθρώπου. Γνωρίζεις, άραγε, αγαπητέ μου αναγνώστη, για ποιο λόγο ο Σαρκωθείς Κύριός μας επέλεξε την Ναζαρέτ ως τόπο αρχικό του ευαγγελισμού του ερχομού Του στον κόσμο, τη στιγμή που οι σύγχρονοί Του αναρωτιόνταν: «Έκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν εἶναι;». Ξέρεις, αγαπητέ μου, ότι η Βηθλεέμ, την οποία ο Λυτρωτής του κόσμου έκαμε γενέτειρά Του, ήταν το πιο άσημο χωριό της Ιουδαίας, όπως προφητικά ρητώς αναφέρει ο Προφήτης Μιχαίας τονίζοντας: «Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἔν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ». Μπορείς, αδελφέ μου, να εξηγήσεις γιατί ο Σαρκωθείς Παντοδύναμος Υιός και Λόγος του Θεού προτίμησε να γεννηθεί στο σπήλαιο, να κατακλιθεί σε φάτνη και όχι σε αναπαυτικό βρεφικό κρεβατάκι και να έχει γύρω Του άλογα ζώα και αγράμματους ποιμένες ως πρώτους προσκυνητές Του; Και επιπλέον θέλεις να μου πεις γιατί και πώς η τοπική τότε εξουσία (ο Ηρώδης) απείλησε το θείο βρέφος το οποίο μέσα στα φτωχά μωρόπανιά Του πήρε το δρόμο της εξορίας προς την Αίγυπτο; Και ποιες είναι οι σκέψεις σου πάνω στο γεγονός ότι στο τέλος της παρουσίας Του στη γη δέχτηκε ο Μέγας ευεργέτης να συλληφθεί ως «αμνός άκακος» και να σταυρωθεί «εν μέσω δύο κακούργων» ο Αναμάρτητος; Τέλος, στοχάσου ότι τότε δύο άνθρωποι Τον ενταφίασαν (ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος), ενώ σήμερα, κατά την αναπαράσταση του Πάθους Του, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε Μ. Παρασκευή προσέρχονται στους Ιερούς Ναούς για να τον προσκυνήσουν «έν σιωπῇ». Πώς ερμηνεύονται αυτά, αδελφέ μου; Ίσως θεωρούν κάποιοι ότι όλα έγιναν τυχαία. Η θεώρηση αυτή, όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προφητικό λόγο και φυσικά το «τυχαία» δεν είναι δυνατόν να ευσταθήσει.

Όλα προφητεύτηκαν με ακρίβεια, αιώνες πριν συμβούν και πραγματοποιήθηκαν όπως προφητεύθηκαν. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όλες οι προαναφερθείσες επιλογές Του για τη Σάρκωσή Του εμπεριέχουν ως κοινό στοιχείο την ευτέλεια και την άκρα ταπείνωσή Του, προκειμένου να γίνει ένα υψηλό και σωστικό πρότυπο για εμάς, ως σαρκικό αντιβιοτικό θεραπείας μας από την αρρώστια του εωσφορικού εγωισμού, ο οποίος μαστίζει το ανθρώπινο γένος ανά τους αιώνες. Και ενώ γιορτάζουμε τη Γέννηση του Θεανθρώπου με αυτή την ανάγκη θεραπείας μας, ελάχιστοι καταλαβαίνουν και βιώνουν το ψυχωφελές νόημα της Μεγάλης αυτής εορτής, η δε συντριπτική πλειοψηφία των Χριστιανών το μεταβάλλει σε κοσμική τέρψη, σε υλιστική απόλαυση και ξέφρενη διασκέδαση με φόντο τα φωτάκια, με το ματαιόδοξο δέντρο στις πλατείες του κόσμου και στα σπίτια, με άσχετες και αταίριαστες φιλαρμονικές, με θορυβώδη ρεβεγιόν και άλλα παρόμοια. Αυτά όμως δεν αγγίζουν το εσωτερικό του ανθρώπου, βρίσκονται μακριά από το νόημα και το σκοπό των Χριστουγέννων όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως.

Και τώρα το συζυγικό περιστατικό, για το οποίο σας προϊδέασα στην αρχή: Ένα βράδυ, κάποιο συζυγικό ζεύγος διαπληκτίστηκε σε υψηλούς τόνους και, όταν ο εκνευρισμός κορυφώθηκε, ο έτερος των συζύγων εκσφενδόνισε κατά του άλλου την «κροτίδα»: «Στο Διάβολο να πας». Δεν είναι σπάνιο άκουσμα, αλλά για τους συγκεκριμένους ήταν σοκαριστικό γιατί είναι Χριστιανοί, άνθρωποι της Εκκλησίας, τακτικά εκκλησιάζονται, εξομολογούνται, νηστεύουν και κοινωνούν. Από την έκρηξη της κροτίδας, πάγωσε ψυχολογικά η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Η σιωπή έγινε βουβαμάρα μέσα στην αξημέρωτη νύχτα της αϋπνίας. Τα βαθιά χαράματα τους βρήκαν καταπονημένους, ευτυχώς όμως κάθισαν στο ίδιο συνηθισμένο τραπέζι για το πρωινό τους. Σε κάποια στιγμή, διακόπηκε η σιωπή και μίλησε πρώτος εκείνος που δέχτηκε τη «βολίδα» λέγοντας στον άλλον: «Έτσι θα κάνουμε Χριστούγεννα, με τέτοιο αγκάθι στην ψυχή μας; Λοιπόν, συμερίζομαι τον πόνο σου. Εγώ φταίω που σε έφτασα στο σημείο να με στείλεις στο Διάβολο. Σε καταλαβαίνω πολύ και θέλω να σου ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη, γιατί δεν θα έφτανες εκεί αν δεν σε προκαλούσα εγώ. Συγχώρησέ με. Αισθάνομαι πολύ άσχημα». Τον λόγο πήρε τώρα ο «βομβιστής» λέγοντας: «Το ίδιο αγκάθι ακριβώς με πληγώνει και εμένα. Κακώς έφτασα στο κατόντημα αυτό και σε έστειλα πού, στο Διάβολο». Με τη σύντομη αυτή και ήπια τώρα στιχομυθία, ο κόμπος, που έσφιγγε την καρδιά και έπνιγε την ψυχή, λύθηκε και το αγκάθι έγινε λουλούδι Χριστουγεννιάτικο.

Σχολιάζοντας το περιστατικό αυτό, σημειώνω: Όστε γίνονται τέτοια επεισόδια και μεταξύ τόσο συνειδητών πιστών Χριστιανών; Ναι, αγαπητοί μου, γίνονται και μάλιστα ακόμα χειρότερα μερικές φορές. Και για να μην ξαφνιαζονται κάποιοι, ας μάθουμε ότι για το λόγο αυτόν επέτρεψε ο Κύριός μας - καίτοι Παντοδύναμος - το ανοσιούργημα του Ιούδα που ήταν και αυτός κοντά στον Διδάσκαλό του με όλα τα ευεργετήματα που είχε λάβει, όπως και οι άλλοι μαθητές. Ο Ισκαριώτης ναι, έκαμε την προδοσία προς τον ευεργέτη του! Κάτι ακόμη που αξίζει να σημειωθεί, εν προκειμένω, είναι ότι και οι δύο σύζυγοι πληγώθηκαν εξίσου από το επεισόδιο, αλλά δεν άφησαν ευτυχώς όμως πολύ χρόνο να περάσει, παρά μόνο μια νύχτα (άξιο προσοχής: δεν πρέπει να χρονίζει η σύγκρουση). Σε κάθε περίπτωση το πιο ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο είναι ότι την πρωτοβουλία για την αποκατάσταση δεν την είχε ο δράστης, αλλά το θύμα. Ταπεινώνεται και ζητάει συγγνώμη, πρώτος αυτός που δέχτηκε την σατανική προσβολή. Καρποί πνευματικής ωριμότητας είναι αυτές οι μεταστροφές. Και οφείλονται στον γεννηθέντα Μοναδικό Διδάσκαλο, που μας διαμηνύει με αγάπη: Μη φοβάστε την πτώση σας. Προσέξτε όμως πώς θα τη διαχειριστείτε. Μην περιμένετε να βάλει νερό στο κρασί του ο φταίχτης. Βάλτε το εσείς πρώτοι κι ας χτυπηθήκατε με στιδήποτε. Έναυλος ηχεί στ' αυτιά μας ο πάντοτε επίκαιρος και πολλαπλώς ωφέλιμος λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου: «Οὐ φοβερὸν τό πεσεῖν, ἀλλὰ τῷ παρόντι κείσθαι καὶ μὴ ἀναστήναι». Ταπείνωση, μετάνοια και συγγνώμη μας διδάσκουν τα Χριστούγεννα. Ας δεχτούμε, αγαπητοί, τα σωτήρια μηνύματα της κορυφαίας αυτής γιορτής μετατρέποντας χωρίς χρονοτριβή τα ψυχικά μας αγκάθια σε Χριστουγεννιάτικα λουλούδια, μεταξύ άλλων και με τον τρόπο που μας υποδεικνύει το συζυγικό ζευγάρι, το οποίο ευχαριστούμε χωρίς τα ονόματά τους, όπως ευχαριστούμε και τον πνευματικό πατέρα που διακριτικά μας εμπιστεύτηκε το περιστατικό.

Ευχόμενοι καλά Χριστούγεννα, με πατρική αγάπη, διατελούμεν

Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού μας και οι συνεφημέριοι

Πανοσ. Αρχ. π. Ευστράτιος Μ. Δελατόλας

Πρωτ. π. Ευστράτιος Φελέκης

Πρωτ. π. Στυλιανός Ποθητός