

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»



Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022.

«ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

*«Ἡ εἰς Ἱερουσαλήμ εἰσοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ»*

*Συμεῶν ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι, Ἀδριανοῦ
μάρτυρος, Μακαρίου ἐπισκόπου Κορίνθου.*

ἔτος 15^ο Τεύχος 647



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ (Ιω.12,1-18)

(Υπό Δημητρίου Φαραστέλη- θεολόγου)



«...την επαύριον όχλος πολ-
λός ο ελθών εις την εορτήν, α-
κούσαντες ότι έρχεται Ιησούς
εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα
βάια των φοινίκων και εξήλ-
θον εις υπάντησιν αυτώ και έ-
κραζον, ωσαννά, ευλογημένος
ο ερχόμενος εν ονόματι Κυ-

ρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε Ιησούς ονάριον
εκάθισε επ' αυτό, καθώς εστί γεγραμμένον...»(Ιω.
ΙΒ,12-14).

Είναι η τελευταία φορά που ο Ιησούς Χριστός ανεβαί-
νει στα Ιεροσόλυμα, πραγματοποιώντας το θέλημα του
ουρανίου Πατέρα Του, ο Κύριος έρχεται «**επί το εκούσιον**

πάθος» για να προσφέρει τον εαυτό Του θυσία: **«..δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών»** (Ματθ. 20-28).

Με μια απέραντη γαλήνη στο πρόσωπό Του μπαίνει στα Ιεροσόλυμα ανεβασμένος επάνω σε ένα « ονάριο» - γαϊδουράκι, καθώς ήταν « γεγραμμένον». Ο τρόπος αυτός της εισόδου δείχνει την απλότητα και την άκρα ταπεινώσή Του. Η πρόρρηση του προφήτη Ζαχαρίου εκπληρώνεται: **« Μη φοβού, θύγατερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επι πώλον όνου»** (Ζαχ. 9-9).

Ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα και ο κόσμος, που είχε έρθει για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα: **« έλαβον τα βάρια των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ»** (Ιω. 12, 1-18).

Κυριακή των βαΐων σήμερα, ημέρα που γιορτάζουμε την είσοδο και την υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, αξίζει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στη στάση του κόσμου που Τον δοξολογεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να υποδεχτούμε σωστά τον Κύριο, που πορεύεται προς το εκούσιο πάθος. Τα πλήθη του λαού, καθώς μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές, **«εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ»**. Άφησαν τα σπίτια τους , τις ασχολίες τους και με χαρά μεγάλη βγήκαν στο δρόμο για να τον προϋπαντήσουν. Η έξοδος αυτή του λαού μαρτυρεί την αγάπη προς τον ερχόμενο Μεσσία.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα ο Κύριος οδεύει προς το δρόμο της θυσίας. Κάθε Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί μια μυστική επανάληψη του θείου πάθους. Τότε ο λαός , γεμάτος ενθουσιασμό και αγάπη, έσπευσε να Τον υποδεχτεί. Εμείς άραγε σήμερα πώς υποδεχόμαστε το Χριστό; Ποιο είναι το μέτρο της αγάπης και της αφοσίωσής μας προς το πρόσωπό Του; Τι αφήνουμε για να τον

υποδεχτούμε και τί θυσιάζουμε για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη σταυρική θυσία Του;

Οι πιο πολλοί αυτές τις ημέρες σκέφτονται πού θα πάνε για διακοπές, όχι για να υποδεχτούν και να συμμετάσχουν στο Πάθος Του, αλλά για να διασκεδάσουν, να ψήσουν τον οβελία, να χαρούν, να χορέψουν και να φάνε και να πιούν. Αντί να προστρέξουν στους ορθόδοξους ναούς για να ζήσουμε ιερές στιγμές λατρείας, προσευχής και κατάνυξης, ξεσπιτώνονται αυτές τις άγιες μέρες για άλλους σκοπούς. Όλα αυτά γεννούν κάποια εύλογα ερωτήματα, στα οποία ως ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να δώσουμε μια απάντηση.

Ο απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, μας λέγει ότι τα πλήθη του λαού «έλαβον τὰ βάρια των φοινίκων» στα χέρια τους και έτσι βγήκαν για να υποδεχτούν το Χριστό. Τι ήθελε να δείξει με αυτό ο λαός; Ασφαλώς τον ενθουσιασμό του, την αναγνώριση στο πρόσωπο του Χριστού, του μεσσία του απεσταλμένου του Θεού. Τα κλαδιά των φοινίκων ήταν σύμβολα νίκης για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Στο βιβλίο της αποκάλυψης του ίδιου Ευαγγελιστή τα κλαδιά των φοινίκων συμβολίζουν τα βάρια που κρατούν οι μάρτυρες (Αποκαλύψεως 7-9).

Ο γλυκός Ιησούς έρχεται και σήμερα κοντά μας. Εμείς τι θα κρατήσουμε στα χέρια μας για να τον υποδεχτούμε; Τα βάρια για μας τους χριστιανούς είναι οι χριστιανικές αρετές, οι ενάρετες πράξεις, ο καθαρός βίος. Οι ύμνοι της σημερινής εορτής μας λένε να υποδεχτούμε το Χριστό με «κλάδους αρετών και ημείς, ως οι παίδες, νυν προσφέροντες Χριστώ».

Υποδεχόμαστε σήμερα το βράδυ το Χριστό « **Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός**» κατά την πρώτη ημέρα της ακολουθίας του Νυμφίου και την εξαγγελία αυτή θα συνοδεύσει η προτροπή ενός άλλου ύμνου « **Δεύτε ουν φιλέοργοι υπαντήσωμεν άσμασι..**» τι όμορφη προτροπή ! Καλούμαστε να προϋπαντήσουμε το Χριστό με τη δοξολογία της ψυχής και τον ύμνο της φωνής μας. Για να ζήσουμε τα πάθη του Χριστού και να καταλάβουμε τη σωτηριώδη σημασία τους, οφείλουμε να συμμετάσχουμε στη προσευχή της Εκκλησίας. Να νιώσουμε αυτές τις άγιες ημέρες το βαθύτερο νόημα της λατρείας. Κέντρο της ζωής μας αυτή την εβδομάδα πρέπει να γίνει ο ναός της ενορίας μας και αχώριστοι σύντροφοί μας τα ιερά ευαγγέλια.

Ο Χριστός λοιπόν έρχεται! Πορεύεται και πάλι σήμερα την Κυριακή των βαΐων του 2022 μ. Χ. το δρόμο της θυσίας. Έχουμε μεγάλο χρέος να τον υποδεχτούμε με καθαρές καρδιές, με λαχτάρα ψυχών και αγάπη. Όπως ανάφερα πιο πάνω αντί για βάρια των φοινίκων ας Του προσφέρουμε βάρια ενάρετων πράξεων . Αντί για «**ωσαννά**» την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας και τον ύμνο των χειλιών μας. Όλες τούτες τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ας τον συντροφεύουμε στο πάθος Του με πίστη και αφοσίωση. Έτσι θα γίνουμε κοινωνοί των παθημάτων Του και θα συμμετάσχουμε αληθινά στη μεγάλη νίκη και τη χαρά της Ανάστασής Του.

Καλώς μας ήρθες Κύριέ μας και Θεέ μας, κράζουμε και εμείς, όπως το μέγα πλήθος του κόσμου στα Ιεροσόλυμα: « **Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Βασιλεύς του Ισραήλ**».