

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»



Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022. Β' ΛΟΥΚΑ

Κυπριανού ιερομάρτυρος και Ιουστίνης
μάρτυρος.

έτος 15^ο Τεύχος 670



ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ (Λουκ.6,31-36)

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη – θεολόγου



«πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείτε μηδέν απελπιζοντες, και είναι ο μισθός υμών πολός, και έσεσθε υιοί του υψίστου. Ότι αυτός χρηστός είναι επί τους αχαρίστους και πονηρούς»(Λουκ.6,35).

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο ευαγγελιστής Λουκάς μας μεταφέρει την εξαίρετη διδασκαλία του Κυρίου. Με άριστη παιδαγωγική μέθοδο ο Χριστός μάς καλεί να ανεβούμε από τα χαμηλότερα στα ψηλότερα σκαλοπάτια της πνευματικής μας ζωής. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα του Θεού δημιουργήματα της αγάπης Του. Η έκφραση της αγάπης του Θεού είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έδωσε και ένας υψηλός σκοπός, που μέσα στη ζωή μας έθεσε. Το δώρο Του είναι ότι μας έπλασε «κατ'εικόνα» δική Του, λογικά όντα με αθάνατη ψυχή. Ο μεγάλος σκοπός που έθεσε μέσα στη ζωή μας είναι το «καθ'ομοίωσιν», να μπορέσουμε με καλή χρήση της ελευθερίας μας να φτάσουμε στην τελειότητα, να μοιάσουμε στο ίδιο το Θεό.

Όμως ο άνθρωπος έπεσε. Αμαύρωσε μέσα του την εικόνα του Θεού, έχασε τη δυνατότητα να πετύχει την τελειότητά του. Από την πτώση αυτή

μας ανέστησε ο Κύριός μας. Θεράπευσε την άρρωστη φύση μας και μας άνοιξε ξανά την πόρτα της βασιλείας Του. Μας προσκάλεσε στο δρόμο της τελειότητας, χαρίζοντάς μας τη θεία υιοθεσία: **«και έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς»** (Λουκ.6,35). Αυτόν τον υψηλό σκοπό μας υπενθυμίζει στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Κύριος. Θα γένετε παιδιά του Θεού. Πώς όμως θα γίνει αυτό άραγε ; με ποιόν τρόπο; Στη περικοπή υποδεικνύει και τους τρόπους. Κλιμακωτή μας παρουσιάζει ο Ιησούς την ανάβαση προς την τελειότητα. Ξεκινάει με μια εντολή , που αποτελεί τη βάση για την ειρηνική συμβίωση με τους συνανθρώπους μας: **«καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως»**(Λουκ.6,31), δηλαδή , όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται και σας κάνουν οι άνθρωποι, έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς σαυτούς και να τους κάνετε τα ίδια.

Τα ύψη ποτέ δεν τα κατακτά κανείς μεμιάς, ξεκινάει από χαμηλά, όπως μας λέγει πιο πάνω, και αγωνίζεται για φτάσει ψηλά. Η κατάκτηση της αρετής μοιάζει με ανάβαση σε ψηλό βουνό. Ξεκινάμε από χαμηλά, τους πρόποδες του και προχωρούμε για την κορυφή. Ξεχωρίζω σε αυτή την ανάβαση προς την αρετή τρεις βαθμίδες, τρία μεγάλα σκαλοπάτια. Η πρώτη, την έχω αναφέρει ήδη, **«καθώς ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως»**. Λόγια αθάνατα, χρυσό κανόνα της Καινής Διαθήκης. Εκφράζει τον ασίγαστο πόθο κάθε ανθρώπινης ψυχής να βασιλεύσει γύρω μας η δικαιοσύνη. Στην Παλαιά Διαθήκη την εντολή αυτή του Θεού μας την παραδίδει με αρνητική διατύπωση: **«ο μισείς μηδενί ποιήσεις»** (Τωβ.4,15). Θέλουμε να μας σέβονται οι άλλοι; Πρέπει κι εμείς να τους σεβόμαστε. Θέλουμε να μη μας αδικούν; Κι εμείς δεν πρέπει να αδικούμε τους άλλους. Θέλουμε ειλικρίνεια; Να μιλάμε κι εμείς πάντα την αλήθεια. Θέλουμε εντιμότητα από τους άλλους; Η εντιμότητα πρέπει να διακρίνει κι εμάς.

Ωστόσο ο Κύριος προχωρεί πιο πέρα στη δεύτερη βαθμίδα, μας καλεί να ανεβούμε σε ψηλότερο σκαλοπάτι. Ποιο είναι αυτό; Να δείξουμε αγάπη και ανεξικακία στο συνάνθρωπό μας, μια αγάπη που θα αγκαλιάζει ακόμη και τους εχθρούς μας! Αυτός είναι ο δρόμος της ανιδιοτελούς αγάπης. Αν αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν ποια έννοια και ποια αμοιβή μας ανήκει από το Θεό; Καμία, διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν: **«Πλήν αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες»** (Λουκ.6,35). Ακριβώς

εδώ βρίσκεται το μεγαλείο του χριστιανισμού και η μεγάλη διαφορά που έχει η χριστιανική αρετή από εκείνη του κόσμου. Ο χριστιανός οφείλει να κάνει το καθήκον του χωρίς καμιά υστεροβουλία, να είναι άνθρωπος της αγάπης, μιας αγάπης χωρίς όρους και όρια, που θα φτάνει και θα περιλαμβάνει ακόμη και τους εχθρούς μας. Εμείς να αγαπάμε τους εχθρούς! Αυτούς που μας πίκραναν, μα αδίκησαν, μας συκοφάντησαν, μας έβλαψαν μα κάποιο τρόπο! Αυτούς καλούμαστε να αγαπήσουμε να ευεργετήσουμε, να προσευχόμαστε με θέρμη για το καλό τους.

Αυτή την υπέρβαση της αγάπης δε μας τη δίδαξε μόνο με αυτά τα αθάνατα λόγια, αλλά φανέρωσε ο ίδιος ενσαρκωμένη στο θεανθρώπινο πρόσωπό Του. Αποκορύφωμα αυτής της αγάπης υπήρξε η σταυρική Του θυσία. Στο όνομα αυτής της αγάπης Τον βλέπουμε πάνω στο Σταυρό να συγχωρεί και τους σταυρωτές Του και να μας αφήνει έτσι μοναδικό και αξεπέραστο υπόδειγμα συγχωρητικότητας.

Για μας τους αδύναμους ανθρώπους η πιο πάνω εντολή του Χριστού υπερβαίνει τα μέτρα της λογικής, αλλά και των ανθρωπίνων σχέσεων, καθώς η αγάπη που προτείνει ο Κύριος είναι μια επανάσταση στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, δύσκολο κι ακατόρθωτο. Ο Κύριος όμως μας καλεί διαχρονικά ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα, πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Κάθε λογικός άνθρωπος δε θα αγαπήσει τον εχθρό του, αλλά θα προσπαθήσει να αμυνθεί ή ακόμη να επιτεθεί, όχι όμως να τον αγαπήσει. Ο Χριστός όμως επιμένει και μας καλεί να ανεβούμε κι αυτό το σκαλί της πνευματικότητας, για να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού, που είναι και το ύψος της αγιότητας. Και όμως, αγαπητοί μου, υπήρξαν και υπάρχουν οι άγιοι της Εκκλησίας μας, που έτρεφαν αγάπη για το συνάνθρωπό τους, ώστε μαρτύρησαν γι' αυτούς και αγαπήσαν ακόμη και τους διώκτες τους με όλη τους την καρδιά. Δεν είναι ακατόρθωτο, όπως αποδεικνύεται από τη σταυρική θυσία του Κυρίου και την αγάπη των αγίων μας. Αυτή η ανιδιοτελής αγάπη δεν μπορεί να αποκτηθεί από μόνη της, αλλά είναι καρπός της Χάριτος του Θεού και της δικής μας προσπάθειας μέσω της προσευχής.

Τέλος θα αναφέρω και μια Τρίτη βαθμίδα, ένα τρίτο σκαλοπάτι, για την ασφαλή αναρρίχηση στην κορυφή της τελειότητας. Είναι το έλεος και οι οικτιρμοί. **«Γίνεσθε ουν οικτίρμονες, καθώς και ο πατήρ υμών εστί και μη κρίνετε, και ου μη κριθείτε..»** (Λουκ.6,36-37). Τι είναι όμως το έλεος; Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης μας λέγει « Εάν κάποιος

εξετάσει το ιδίωμα του ελέους, θα βρει ότι είναι η επίταση της αγαπητικής διάθεσης». Και τι είναι οι οικτιρμοί; Η συμπάθεια και η ευσπλαχνία, ο πόνος για τους άλλους, τον πονεμένο αδελφό του Χριστού, που είναι και δικός μας αδελφός. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος γράφει: « για να εξισωθούμε με το Θεό, είναι το ελεείν και οικτίρειν». Ας γίνουμε οικτίρμονες, λοιπόν, είναι επιταγή του Κυρίου μας και σκαλοπάτι προς την τελειότητα. Η καρδιά μας πρέπει να γεμίζει από συμπάθεια, ευσπλαχνία και αγάπη τον πόνο και τη δυστυχία των άλλων. Και το μέτρο τους ελέους της αγάπης και της συμπάθειας, που οφείλουμε να επιδεικνύουμε προς τους άλλους, είναι το έλεος, η αγάπη και η φιλανθρωπία του ουράνιου πατέρα μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, όποιος μπορεί να αγαπά τους εχθρούς του και να τους ευεργετεί, να είναι δίκαιος και ανεξίκακος, οικτίρμων και πλήρης ελέους, θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη χάρη, θα γίνει κατά χάριν Θεός, υιός του Υψίστου Θεού. Δηλαδή τα ανωτέρω είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει κανείς να έλθει σε κοινωνία με το Θεό. Η αληθινή αγάπη, όπως μας λέγει ο απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή : **«μακροθυμεί, χρηστεύται, ου ζηλοί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει..»** (Α΄ Κορινθ.13,4-8).

Σήμερα ζούμε σε μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις και συγχύσεις. Η τεχνολογία έφτασε πολύ ψηλά. Οι άνθρωποι γίναμε σκληροί, γίναμε θηρευτές υλικών αγαθών. Η απληστία μας παραμερίζει κάθε έννοια ισότητας και δικαιοσύνης. Η φιλαυτία μας σκοτώνει κάθε μέρα την αγάπη. Ο ατομισμός μας μάς καθιστά σκληρούς και ανάλγητους μπροστά στον πόνο και τη δυστυχία των άλλων. Πόλεμοι χωρίς έλεος και αιτία διεξάγονται στον πλανήτη μας, εσχάτως και στην Ευρώπη. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν; Ένα γενναίο αναπροσανατολισμό των στόχων της ζωής μας. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός της υπάρξεώς μας. Αυτό ακριβώς μας διαμηνύει βροντερά ο λόγος του Κυρίου, που ακούσαμε σήμερα στην ευαγγελική περικοπή **«και έσεσθε υιοί του υψίστου» ΑΜΗΝ.**