

# «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»



Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού  
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης  
Τηλ. 2108027738, E-mail: [agioi.apostoloi@gmail.com](mailto:agioi.apostoloi@gmail.com)  
[www.agioiapistoloi.gr](http://www.agioiapistoloi.gr)

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022.  
ΣΤ' ΛΟΥΚΑ

*Ιακώβου αποστόλου του αδελφοθέου*

έτος 15<sup>ο</sup> Τεύχος 673



## ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Λουκ.8,27-39)

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη-θεολόγου



« Υπόστρεψε εις τον οίκον σου και διηγού όσα εποίησά σοι ο θεός και απήλθε καθ' όλην την πόλιν κηρύσσων όσα εποίησεν αυτώ ο Ιησούς»( Λουκ.8,39)

Ο Κύριος κάποτε βρέθηκε στη χώρα των Γαδαρηνών. Η χώρα αυτή βρισκόταν απέναντι από τη Γαλιλαία. Εκεί συνάντησε ένα δαιμονισμένο άνθρωπο, που ο δυστυχής περιφερόταν γυμνός, είχε φοβερή όψη, πλανιόταν στις ερημιές και κατοικούσε στα νεκροταφεία. Ήταν το φόβητρο της περιοχής. Μεταξύ του Κυρίου και των δαιμόνων ανοίγεται ένας συναρπαστικός διάλογος. Τα δαιμόνια διστάζουν πως ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουν τη δυστυχημένη εκείνη ανθρώπινη ύπαρξη. Παρακαλούν τον Κύριο να τους επιτρέψει να εισέλθουν σε ένα κοπάδι γουρουνιών, που έβοσκαν εκεί. Σημειωτέο οι Γαδαρηνοί έτρεφαν τους χοίρους παρά την απαγόρευση του Μωσαϊκού νόμου, πράγματι τα δαιμόνια **« εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χοίρους, και ώρμησεν η αγέλη κατά του κρημού εις την λίμνην και απεπνίγη»**(Λουκ.8,33). Οι βοσκοί, βλέποντας το φοβερό τούτο γεγονός, τρέχουν αμέσως στην πόλη για να

πληροφορήσουν τους κατοίκους για το θαύμα. Οι Γαδαρηνοί έρχονται ομαδικά για να βεβαιωθούν για τη θαυματουργική θεραπεία του δαιμονισμένου. Βλέπουν το Χριστό, βλέπουν τον πρώην δαιμονισμένο να κάθεται **«εξήλθον δε ιδείν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και εύρον καθήμενον τον άνθρωπον, αφ'ού τα δαιμόνια εξηληλύθει, ιματισμένον και σωφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού, και εφοβήθησαν»**(Λουκ.8,35). Φοβήθηκαν και ζήτησαν από το Χριστό να φύγει από τα μέρη τους. Πρέπει να τονίσουμε πως φοβήθηκαν, αλλά δεν μετανόησαν όμως. Ο Κύριος ανέβηκε στο πλοiάριο να φύγει, αλλά ο θεραπευθείς δαιμονισμένος τον παρακαλεί να τον πάρει μαζί Του. Ο Κύριος όμως αρνείται και του λέγει: **« υπέστρεψε εις τον οίκον σου και διηγού όσα εποίησέ σοι ο Θεός, και απήλθεν καθ'όλην την πόλιν κηρύσσων όσα εποίησε αυτώ ο Ιησούς»**(Λουκ.8,39).

Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών θα μας δώσει την αφορμή να μιλήσουμε για τη δύναμη του Κυρίου. Ο Χριστός μας με το θαύμα αυτό μας φανερώνει ξεκάθαρα, ότι είναι ο μοναδικός που έχει τη δύναμη να ελευθερώσει τον άνθρωπό από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου και να τον μεταβάλει σε εικόνα Θεού, σε ελεύθερη ύπαρξη που δε θα τρομάζει με την παρουσία του σατανά και τα έργα του τους συνανθρώπους του. Έχουμε ανάγκη αυτής της θεϊκής δύναμης, αυτής της θείας και ευεργετικής υπηρεσίας, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο δαιμονικό, όπου τα πάντα έχει σφραγίσει η απαίσια εξουσία της δαιμονικής αμαρτίας. Όλες οι μορφές του σύγχρονου βίου υπηρετούν και προάγουν αυτή την εξουσία. Ο ηθικός βίος και οι πνευματικές αξίες συνεχώς συρρικνώνονται, μέχρις ότου εξαφανισθούν και εκλείψουν. Ποια δύναμη μπορεί να αναχαιτίσει τη συνεχώς εξαπλούμενη παγκόσμια βία; Ποιος θα εμπνεύσει το σεβασμό στο συνάνθρωπο; Ποιος θα διδάξει την αγάπη; Ποιος θα μας μάθει τι είναι αληθινή ελευθερία; Ποιος θα ειρηνεύσει τον ταραγμένο νου μας; Στα ανθρώπινα δεν υπάρχει αυτή η δύναμη **«είναι όλοι υπό αμαρτία»**, δεν υπάρχει δίκαιος, ούτε ένας συνετός παγκόσμιος ηγέτης, γι' αυτό στρεφόμαστε στο Θεό με ελπίδα. Αυτός έχει τη δύναμη ως παντοδύναμος. Το απέδειξε περίτρανα και στη σημερινή ευαγγελική περικοπή.

Σήμερα υπάρχουν δαιμονισμένοι; Δυστυχώς ναι υπάρχουν. Και σήμερα υπάρχουν οι χαρακτηριστικές εκείνες περιπτώσεις, που και μόνο αν τις δει κάποιος, καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται για φυσιολογικές καταστάσεις ή για απλές ψυχοπάθειες, αλλά για περιπτώσεις σωματικής κατάληψης

από τον πονηρό ή πονηρά πνεύματα. Από αυτή την τυραννία του διαβόλου ήλθε να μας απαλλάξει ο Χριστός. Πώς έγινε και πώς γίνεται αυτό; Με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, τα θαύματα και ιδίως με το Σταυρό και τη Ανάστασή Του ο Κύριος κατανίκησε και κατατρόπωσε το διάβολο. Σε αυτή τη νίκη του Χριστού κατά του διαβόλου συμμετέχει ο κάθε άνθρωπος παίρνοντας το Άγιο Πνεύμα με την πίστη στο Χριστό, ιδίως με τα άγια Μυστήρια, όπως το άγιο βάπτισμα, το χρίσμα, τη θεία κοινωνία, αλλά και με όλες τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας. Έτσι ο βαπτισμένος χριστιανός παίρνει δύναμη να αντιστέκεται και να νικά με τη Χάρη του Χριστού το διάβολο.

Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται η εντολή του Κυρίου προς τον θεραπευμένο δαιμονισμένο των Γαδάρων: **«υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγού όσα εποίησέ σοι ο Θεός..»**(Λουκ.8,39). Δεν αρκεί να επιζητούμε τη δύναμη του Θεού για να αντισταθούμε, αλλά και να νικήσουμε το διάβολο, αλλά και να διακηρύσσουμε αυτή τη νίκη παντού, να διηγηθούμε τη δική μας απαλλαγή από τα δαιμόνια και προς τους άλλους συνανθρώπους μας. Η χριστιανική μαρτυρία είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, κορυφαίο χρέος κάθε πιστού. Αυτός είναι ο τρόπος για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Κύριο για όσα μας έχει προσφέρει. Να διηγούμαστε, δηλαδή, στους άλλους τις ευεργεσίες Του **«..διηγού όσα εποίησέ σοι ο Θεός»**, να διακηρύσσουμε τον πλούτο της θείας αγάπης Του. Να καταθέτουμε ενώπιον των ανθρώπων τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, μαρτυρία πίστεως και αφοσίωσης στο θείο πρόσωπό Του. Σήμερα στην εποχή που ζούμε, μια εποχή που μοιάζει με μια απέραντη χώρα Γαδαρηνών, η θέση μας και η παρουσία μας ως χριστιανοί πρέπει να είναι συνεχής αναχώρηση κι επιστροφή, αναχώρηση για συνάντηση με τον Κύριο και ύστερα να επιστρέψουμε στον κόσμο, στο καθημερινό μας περιβάλλον κι εκεί να διηγούμαστε, να κηρύσσουμε, να δίνουμε μαρτυρία πίστεως, μαρτυρία αγάπης κι ελπίδας. Να απευθυνόμαστε σε όσους αγνοούν το Χριστό και να ομολογούμε με δύναμη, τη δύναμη που μας δίνει η προσωπική μας εμπειρία **« γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος»**(Ψαλ.33,9).

Πού όμως πρέπει να δίνουμε αυτή τη μαρτυρία της πίστεως μας προς το Χριστό; Πρώτα-πρώτα μέσα στην οικογένειά μας. Ο πιστός άνθρωπος, είτε είναι πατέρας ή μητέρα, ο γιος, ο παππούς, η γιαγιά, η κόρη. Οφείλει μέσα στην οικογένειά του να δίνει μαρτυρία της πίστεως. Έχουμε χιλιάδες παραδείγματα

πόσα και πόσα δεν κατόρθωσε μια πιστή σύζυγος, ένα πιστός πατέρας, ένας φλογερός γιος, μια σεμνή κόρη μέσα στην οικογένειά τους.

Ένας άλλος χώρος που οφείλουμε να δώσουμε μαρτυρία πίστεως είναι ο εργασιακός χώρος. Το Ευαγγέλιο δεν είναι για τη βιβλιοθήκη, μας δόθηκε για να εμπνέει τη ζωή μας, για να το καταστήσουμε πράξη. Πρέπει, λοιπόν, να μπει και στην εργασία μας και τις ασχολίες μας. Να μπει στο γραφείο του εργαζομένου, στους στρατώνες και τα εργοστάσια, παντού. Ο χριστιανός πρέπει να σταθεί ορθός, να ομολογήσει το Χριστό. Να ασκήσει το επάγγελμά του με οδηγό το νόμο του Ευαγγελίου.

Τέλος θα αναφέρω και έναν άλλο πολύ σημαντικό χώρο, που λόγω επαγγέλματός μου, το θεωρώ σπουδαίο, το χώρο του σχολείου όλων των βαθμίδων. Όχι μόνο οι μεγάλοι, αλλά και οι μικροί, τα χριστιανικά νιάτα έχουν χρέος να διηγούνται όσα εποίησε σε αυτούς ο Κύριος. Από προσωπική πείρα γνωρίζω πως στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλά πολύτιμα μαργαριτάρια, που ομολογούν με λόγια και πράξεις την πίστη τους στον Παντοδύναμο.

Αγαπητοί μου χριστιανοί, ο Ιησούς έδωσε εντολή στο θεραπευμένο Γαδαρηνό, όταν γυρίσει σπίτι του να διηγηθεί όσα του έκανε ο Χριστός. Το ίδιο ακριβώς παραγγέλλει να κάνουμε κι εμείς στο δικό μας οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε οι μάρτυρες του Χριστού, οι ομολογητές του ονόματός Του, οι ευγνώμονες κήρυκες της φιλανθρωπίας και των ευεργεσιών Του. Ο Χριστός μόνον έχει τη δύναμη και την επιθυμία να μεταβάλλει την ψυχή μας σε ναό του ζώντος Θεού, να μας ελευθερώσει από τα δαιμονικά μας πάθη. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός έχει τη δύναμη να μας χαρίζει την ευτυχία, να ζούμε σε αληθινή κοινωνία, όπου Εκείνος θα βασιλεύει και θα κυβερνά όλους μας. Ο Χριστός που ελευθέρωσε τον Γαδαρηνό από τα δαιμόνια έχει τη δύναμη να ελευθερώσει και μας από κάθε κακία. Ο πρώην δαιμονισμένος ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην εντολή του Κυρίου « **και απήλθε καθ'όλην την πόλιν κηρύσσων όσα εποίησε αυτό ο Ιησούς**». Αποτελεί μεγάλο χρέος μας να ακολουθήσουμε κι εμείς το παράδειγμα του θεραπευμένου δαιμονισμένου των Γαδάρων. Να γινόμαστε καθημερινά, παντού και πάντα μάρτυρες του Χριστού, όπως έγινε απόστολος αυτός στους Γαδαρηνούς. Έτσι είναι, άμα κανείς λάβει τη Χάρη του Κυρίου και την ευσπλαχνία Του, δεν το κρατάει μέσα του, για δικό του μόνο, τρέχει και το λέγει παντού. Αυτό, αδελφοί μου, είναι ένα υπέροχο αίσθημα! **ΑΜΗΝ.**