

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr



ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

ΙΓ' ΛΟΥΚΑ

*Ιακώβου μεγαλομάρτυρος του Πέρσου, Δια-
μασκηνού μητροπολίτου του και
Στουδίτου*

έτος 15^ο Τεύχος 678

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (Λουκ.18, 18-27)

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη-θεολόγου



« Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυ-
πον είπε πως δύσκόλως οι τα χρήματα
έχοντες εισελεύσονται εις την βασι-
λείαν του Θεού»(Λουκ.18,24).

Για τα χρήματα και για τον πλούτο γενικά μας ομιλεί σήμερα ο Κύριος στην ευαγγελική περικοπή. Με αφορμή τον πλούσιο νέο, που ήρθε να Τον ρωτήσει με ποιο τρόπο θα κληρονομούσε την αιώνια ζωή. Ο πλούσιος νέος είχε μεγάλα πνευματικά ενδιαφέροντα. Ήταν και άρχοντας της συναγωγής και είχε μεταφυσικές αναζητήσεις. «**Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;**»(Λουκ. 18,18). Ο Ιησούς του απάντησε: «είπε δε αυτώ ο Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ει μη εις ,ο Θεός. Τας εντολάς οίδας , μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλεψης, μη ψευδομαρτυρήσης, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου..»(Λουκ.18,19) του υπέδειξε το δρόμο των εντολών. Ο νέος ξαφνιάστηκε από την απροσδόκητη αυτή απάντηση του Κυρίου και Του είπε με απορία: «**Ταύτα πάντα**

εφυλαξάμην εκ νεότητός μου». Τότε Ιησούς του είπε πως του λείπει και κάτι άλλο: «**όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ και δεύρο ακολούθει μοι.**» (Λουκ.18,22). Όπως ήταν αναμενόμενο ο πλούσιος έφυγε απογοητευμένος, ενώ ο Κύριος είπε προς τους απορημένους μαθητές Του, ότι: «**Είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού**». Η πολύ σκληρή αυτή φράση του Ιησού σόκαρε ακόμη και τους μαθητές Του, οι οποίοι αναρωτήθηκαν αν τελικά είναι δυνατή η σωτηρία. Ο Κύριος όμως τους διαβεβαίωσε: «**Αυτό είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους, αλλά για το Θεό όλα είναι δυνατά**».

Πραγματικά η θέση του Χριστού στο ζήτημα του πλούτου είναι σκληρή και σχεδόν απόλυτη. Αφήνει μια μικρή πιθανότητα για τη σωτηρία των πλουσίων λέγοντας πως είναι **δύσκολο** και όχι **ακατόρθωτο** να εισέλθουν στη βασιλεία Του. Η Χάρη του Θεού κάνει δυνατά όχι μόνο τα δύσκολα, αλλά και τα αδύνατα. Μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί ο πλούσιος να απαγκιστρωθεί από την προσκόλλησή του στα πλούτη και την περιουσία του. Βέβαια και γενικότερα όλες οι προσκολλήσεις στα διάφορα πάθη μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούν να υπερνικηθούν. Ο Κύριος τονίζει πως η προσκόλληση στον πλούτο δημιουργεί πολύ μεγάλη εξάρτηση. Αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον κυριεύει, Τον ταυτίζει με την ύλη και τον κάνει σκληρό.

Με τη θέση Του αυτή ο Κύριος άραγε αρνείται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας; Δεν υπάρχει αμφιβολία πως, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Από τη δημιουργία του ανθρώπου ακόμη ο Θεός έδωσε το δικαίωμα να απολαμβάνει τα αγαθά της γης: «**Κατακυριεύσατε αυτής(της γης)**», ήταν η εντολή Του προς τους πρωτόπλαστους. Δυο από τις εντολές του δεκάλογου αναφέρονται στην κλοπή «**ου κλέψεις**» και «**ουκ επιθυμήσεις όσα τω πλησίον σου εστί**». Δεν αρνείται, λοιπόν, την ιδιοκτησία και την ύπαρξη χρήματος και πλούτου το Ευαγγέλιο μέσα στη ζωή μας. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δεν αναγνωρίζει και τους πειρασμούς, που συνεπάγεται ο πλούτος, αν ο άνθρωπος δεν τον τοποθετήσει πάνω σε ορθή βάση. Βεβαίως ο Κύριος στάθηκε αυστηρός απέναντι στους πλουσίους σε κάθε ευκαιρία: «**Ουαί υμίν τοις πλουσίοις, ότι απέχετε την παράκλησιν υμών**» (Λουκ. 6,24). Ακόμη μακάρισε τους φτωχούς: «**Μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστί η βασιλεία του Θεού**» (Λουκ.6,20).

Βέβαια αυτά τα είπε όχι γιατί ο πλούτος από μόνος του είναι κάτι κακό, αλλά γιατί ο πλούσιος γίνεται δούλος του χρήματος με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και βέβαια όχι πάλι πως η φτώχεια από μόνη της σώζει, αλλά δίνει στον άνθρωπο, περισσότερο από τον πλούτο, τη δυνατότητα να ελπίζει στο Θεό, να πιστεύει πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά έχει και μια αθάνατη ψυχή.

Ο πλούτος και το χρήμα δημιουργούν στον χριστιανό κάποιες βασικές υποχρεώσεις, αν θέλει να τα αντιμετωπίσει με τα κριτήρια του Ευαγγελίου του Χριστού. Πρώτη και σπουδαία υποχρέωση να κερδίζει τα χρήματα, την περιουσία και τον πλούτο γενικά **με τον τίμιο και ευλογημένο ιδρώτα του προσώπου του**. Όχι με το κλέψιμο, με την αδικία, με την απάτη, πράγματα που στις μέρες μας είναι κανόνας. Ξέρουμε όλοι πώς και γιατί κατάντησε η πατρίδα μας να εξαθλιωθεί οικονομικά. Αδίστακτοι κλέφτες, απατεώνες χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό κατασπάραξαν τον πλούτο της Ελλάδας και τον μετέφεραν στο εξωτερικό.

Άλλη σπουδαία υποχρέωση του χριστιανού είναι, εφόσον διαθέτει χρήματα και μάλιστα πολλά, **δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αγνοεί τον πλησίον του**, που βασανίζεται από τη φτώχεια και την ανέχεια. Σε τι ωφελεί να αποθησαυρίζουμε τον πλούτο μας στις τράπεζες και στο εξωτερικό και να βλέπουμε το γείτονά μας, τον αλλοδαπό, τη χήρα, τα ορφανά να δυστυχούν; Το χριστιανικό μας χρέος επιβάλλει σε όλους μας να δίνουμε καθημερινά μαρτυρία έμπρακτης αγάπης.

Και ακόμη μια τελευταία υποχρέωση όλων των χριστιανών, να δείχνουμε καθημερινά **την ευγνωμοσύνη μας προς το Θεό** για όσα κάνει σε μας. «**Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς.....τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον**» προσευχόμαστε προς το Θεό. Αυτό σημαίνει πως Αυτός είναι ο μεγάλος δωροδότης και πλουτοδότης. Αυτός μας χαρίζει όλα τα αγαθά ακόμη και τον τίμιο πλούτο «**Ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον εκ σου του πατρός των φώτων**». Εμείς επομένως είμαστε απλοί διαχειριστές των υλικών αγαθών και όχι κτήτορες. Πρέπει με φρόνηση αλλά και με γενναιοδωρία να διαχειριζόμαστε τα αγαθά που αποκτούμε, όχι μόνο για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, αλλά και για τους άλλους, τους αναξιοπαθούντες, που κι εκείνοι είναι παιδιά του Θεού: «**Ίνα σου περίσσευμα γένηται εις το εκείνου υστέρημα**» μας λέγει ο Απόστολος Παύλος (Β΄ Κορινθ.8΄13).

Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έχασε την αιώνια ζωή, γιατί προτίμησε τα πλούτη του και την περιουσία του. Αγάπησε, παρά την ευσέβειά του, περισσότερο τα χρήματά του. Αν δει κανείς κάτω από αυτό το πρίσμα την ενέργεια, του κατά τα άλλα καλού αυτού νέου, τότε γίνεται κατανοητό γιατί ο Χριστός είναι τόσο απόλυτος για τον πλούτο, γιατί ζητάει ολόκληρο τον άνθρωπο και όχι την τήρηση κάποιων εντολών Του. Επειδή ο Κύριος γνωρίζει, ότι όσο ο άνθρωπος, παρά την πίστη του στο Θεό, αναζητά την ασφάλεια σε επίγεια στηρίγματα, θα επιλέγει δρόμους που θα εξουθενώνουν άλλους ανθρώπους. Ο Θεός ζητάει συνεργάτες, όχι δουλικούς υπηρέτες, που εκτελούν τις εντολές Του. Μόνο συνεργάτες, δηλαδή ελεύθεροι άνθρωποι, μπορούν να αγωνιστούν πλάι στο Θεό για τον ερχομό της βασιλείας Του. Δουλικοί υπηρέτες, παγιδευμένοι μέσα στον πλούτο της λογικής τους, που αποζητούν τη σιγουριά και την προσωπική τους εξασφάλιση στα γήινα, μόνο τον εαυτό τους μπορούν να βολέψουν.

Γνωρίζει όμως συγχρόνως ο Θεός και πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους αυτό το ολοκληρωτικό δέσιμο μαζί Του, γι' αυτό σπεύδει να διαβεβαιώσει τους μαθητές Του, που απορούσαν πώς και ποιος τελικά θα σωθεί.

«Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους για το Θεό όμως είναι όλα δυνατά». Το πρώτο, επομένως, ζητούμενο για το σύγχρονο χριστιανό είναι να συνειδητοποιήσει το πραγματικό νόημα της χριστιανικής του ταυτότητας. Να αφήσει λίγο χώρο στο Χριστό, να Του δείξει λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη, από όση Του έδειχνε χθες, προχθές, στο παρελθόν και ο Χριστός σίγουρα θα βρει τον τρόπο να ανοίξει δρόμους, που μέχρι χθες φάνταζαν απίθανοι.

Θα τελειώσω με τα λόγια του π. Ιουστίνου Πόποβιτς, για το ποιος είναι γι' αυτόν ο πραγματικός πλούτος: **«...Αυτός ο αμέτρητος και ατελείωτος πλούτος μας είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Μέσω αυτής, όλοι οι ουρανοί είναι δικοί μας, όλοι οι κόσμοι του Θεού δικοί μας. Και αυτό που είναι το πολυτιμότερο όλων, ο ίδιος ο πανηγύτατος Κύριος είναι δικός μας και μαζί Του δικά μας, η κάθε αιώνια μακαριότητα και η κάθε αιώνια χαρά..»**

Δε μένει, αδελφοί μου, παρά η δική μας προτίμηση να είναι αντίθετη με αυτή του νέου του Ευαγγελίου. Με ό,τι είναι φθαρτό (πλούτος-χρήματα)ας αγοράσουμε τα άφθαρτα και με τα προσωρινά και τα πρόσκαιρα ας αγοράσουμε τα αιώνια, με την ορθή χρήση του Χρήματος να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. **ΑΜΗΝ.**